

Coupés vol glamour

FOTOGRAFIE MAUREEN MARTINEZ EVANS



Tekst en productie Georgina Schrama

Er is weinig zo feestelijk als champagne drinken in een luxe art-deco trein, terwijl je van romantisch Parijs naar historisch Florence reist. We nemen je mee op deze bijzondere treinreis en tippen de mooiste plekken in beide steden.

FOTOGRAFIE DAVID NOTON

In de restaurantwagon geniet je van een chic table d'hôte-menu

FOTOGRAFIE MAUREEN MARTINEZ EVANS

D

e Venice Simplon-Orient-Express behoort tot de mooiste en meest luxe treinreizen ter wereld. Zodra je aan boord stapt, waan je je terug in een tijd dat alles weelderig en mooi was. De art-deco coupés met warm mahoniehout en fluwelen fauteuils, de kristallen glazen, de obers met vlinderdas: het decor belooft een reis vol glamour.

De eerste Orient-Express vertrok in 1883; een chique treinreis vanuit Parijs naar Istanboel, destijds nog Constantinopel. De combinatie van de luxe coupés en snelheid was revolutionair voor die tijd en alleen weggelegd voor de elite van Europa. In de jaren twintig, het gouden tijdperk van de Orient-Express, reisden aristocraten en filmsterren met de trein van stad naar stad. Na de opkomst van de luchtvaart en de auto verloor de Orient-Express aan populariteit en in 1977 werd de trein stilgelegd. Tot een Venetiaanse zakenman de originele rijtuigen op een veiling opkocht en liet restaureren. Een paar jaar later stond de trein weer op de rails en werd de Venice Simplon-Orient-Express gelanceerd, met als voornaamste route van Parijs naar Venetië, met later een uitbreiding naar Florence en andere Europese steden zoals Amsterdam.

FREE-FLOWING CHAMPAGNE

De naam verwijst naar de Simplontunnel die het Zwitserse Rhônedal verbindt met Italië; 19,8 kilometer spoorweg onder de hoge bergkam door. Vandaag de dag is de trein onderdeel van Belmond, een luxe reisorganisatie met naast treinen ook iconische hotels op bijzondere plekken. De kenmerkende donkerblauwe trein met gouden details rijdt verschillende routes door Europa. Binnen anderhalve dag rij je van Parijs naar Florence, een reis gevuld met een feestelijk programma. Je kunt kiezen voor een historische cabine, waarbij het zitgedeelte 's avonds wordt omgetoverd tot (stapel)bed. Of je boekt

een suite met een eigen badkamer, waarbij twee ruimtes aan elkaar zijn verbonden. De zes grand suites aan boord zijn het summum van luxe, elk geïnspireerd op een van de bestemmingen. Alle grand suites bieden *free-flowing* champagne tijdens de reis en bij aankomst staat de kaviaar klaar. Zodra de champagne is ontkurkt, zet de trein zich om vijf uur 's middags in beweging.

Al snel laat de trein Parijs achter zich. Het Franse platteland gaat over in heuvelachtig gebergte, met het subtiele geluid van het ijzer op de rails en klinkende kristallen glazen op de achtergrond. Als de lichten dimmen, maken de gasten zich klaar voor het diner. De dresscode aan boord is black tie – jeans zijn strikt verboden – waardoor de entourage alleen al een spektakel is. Dames in lange zijden jurken passeren obers die zich met zilveren dienbladen vol cocktails van coupé naar coupé verplaatsen. Dineren doe je in een van de restaurants, waar ze een viergangenmenu serveren op porseleinen borden.

WIEGEND IN SLAAP VALLEN

Na het diner verzamelt iedereen zich in wagon 3674, het middelpunt van de trein waar de bar is gevestigd. Hier worden de gesprekken steeds levendiger onder het genot van livemuziek en een drankje. Rond middernacht gaan er *lobster rolls* en truffel sandwiches rond en de pianist speelt door tot de laatste gast is vertrokken. Onder-tussen legt de steward in de suites de pantoffels klaar en slaat het beddengoed open, zodat gasten bij terugkomst wiegend in slaap kunnen vallen. Na een heerlijke nachtrust begint de dag kalm met roomservice: een Frans ontbijtje met verse viennoiserie. Terwijl het landschap voorbijglijdt kun je de ochtend heerlijk lui in bed doorbrengen. Langzaam maar zeker verschijnen de eerste cipresbomen en dienen de Toscaanse valleien zich aan. Voor aankomst herenigen alle gasten zich nog een laatste keer voor een uitgebreide lunch in het restaurant. Allemaal een onvergetelijke ervaring rijker, tegen de tijd dat de trein in Florence arriveert. ►

belmond.com/trains



Boetiehotel AdAstra



Boetiehotel AdAstra

ILARIA COSTANZO

FLORENCE

Er zijn weinig steden zo stijlvol als Florence, waar mannen in pak en vrouwen op hoge hakken door de charmante straatjes flaneren. Slapen doen we het liefst bij The Place, midden in de stad, aan het dertiende-eeuwse Piazza Santa Maria Novella. In The Place wordt de authentiek Florentijnse stijl gecombineerd met modern design en comfort. Het is het type hotel waar bij aankomst verse bloemen op je kamer staan. Het lokale team vertelt met passie over de stad en maakt met liefde een reservering in de populairste restaurants. Ze bellen graag even naar de prachtige Officina Profumo - Farmaceutica di Santa Maria Novella – een *must-visit* voor zeepjes en parfums – zodat je niet in de rij buiten voor deze oude apotheek hoeft te wachten. De definitie van goede service en een warm welkom. Het ontbijt serveren ze op het terras, met uitzicht op de basiliek, op het kleurrijke servies van Ginori 1735, een iconisch, lokaal keramiekmerk. Even verderop zit de winkel, waar je eenmaal binnen de hele collectie wilt aanschaffen. Winkelen in Florence, een stad die bekendstaat om vakmanschap, is überhaupt een genot. De straten zijn gevuld met speciaalzaken en winkels met ambachtelijke producten. Vooral leer is van oudsher populair en overal kom je leerbewerkers tegen. Voor de mooiste handschoenen ga je naar Madova, een piepklein winkeltje aan de Ponte Vecchio, van boven tot onder gevuld met handschoenen van hoogwaardig leer in alle kleuren en maten.

theplacefirenze.com | smnovella.com | ginori1735.com | madova.com

LA CUCINA DELLA MAMMA

Voor zijdezachte pyjama's wandel je naar Quercioli & Lucherini. Nog zo'n uniek adres is Julia B. Casa, dé winkel voor luxe tafel- en bedlinnen; van handgemaakte servetten tot cocktailonderzetteren met gedetailleerd borduurwerk. Bij Cinzia



Hotel The Place

Ontbijt bij The Place met uitzicht op de basiliek Santa Maria Novella

Via Maggio shop je verwencadeaus om mee naar huis te nemen, zoals pantoffels met geborduurde initialen. Loop hier vooral het hoekje om voor een heerlijke lunch bij Trattoria Cammillo; een authentiek Toscaanse trattoria, waar de obers rondlopen in wit overhemd met vlinderdas en je van *la cucina della mamma* geniet. Bestel de *tagliatelle delle casa* met lamragout en sluit af met de lekkerste tiramisu die je ooit hebt gegeten. Ze serveren hier ook ijs van de beste *gelateria* in Florence: Vivola. Een bezoek aan de ijssalon zelf is ook zeker de moeite waard, alleen al voor de *affogato* (vanille-ijs met espresso). Of haal voor een *easy lunch* bij All'Antico Vinaio een focaccia met mortadella en pistachecrème, die je op een bankje in de zon opeet.

Een fijne middagbesteding is een bezoek aan het Uffizi. Deze galerij werd ooit gebouwd als kantoor voor de De Medici, ooit de machtigste familie van Italië, maar groeide uit tot de plek waar de familie hun kunstcollectie onderbracht. Een aanrader voor kunstliefhebbers, met werken van Botticelli, Michelangelo en Da Vinci. [@quercioli_lucherini](https://www.uffici.it) | juliab.com | [@cinziaviamaggio](https://www.cinziaviamaggio.com) | [@trattoriacammillo](https://www.trattoriacammillo.com) | vivoli.it | allanticovinaio.com | [uffici.it](https://www.uffici.it)

HIDDEN GEM MET PRIVÉTUIN

De beste plek voor koffie en mensen kijken is Caffè Gilli, het oudste café van de stad. Italiaanse zakenlui drinken er snel een espresso aan de bar en chique dames kiezen tussen het winkelen door een delicaat gebakje uit de vitrines om die vervolgens onder de kristallen kroonluchters op te eten.

Spendeer de namiddag in de mooie Giardino di Boboli, direct achter Palazzo Pitti, waar je kunt dwalen tussen indrukwekkende sculpturen en kunstwerken. In dit zuidelijke, rustige stadsdeel bevindt zich ook AdAstra, een boetiehotel in een negentiende-eeuws *palazzo*. De naam, letterlijk 'naar de sterren', verwijst naar de toren in de privétuin, die de familie liet bouwen om naar de sterren te kijken.

Nog zo'n bijzondere slaapplek is Numeroventi, een *artist residency* en boetiek-appartementen met hoge plafonds versierd met fresco's en gevuld met kunst van artiesten die er verbleven. Reserveer 's avonds een tafel bij Cibrè, een begrip in de stad waar je traditioneel Toscaanse gerechten eet. En sluit de avond in stijl af bij Giacosa, de bar waar de Negroni is geboren en tot kunst is verheven. ► caffegilli.com | [uffici.it](https://www.uffici.it) | adastraflorence.it | [numeroventi.it](https://www.numeroventi.it) | [cibreo.com](https://www.cibreo.com) | [giacosa_1815](https://www.giacosa_1815.com)



DARIO GAROFALO

FLORENCE

slapen

The Place • AdAstra
• Numeroventi

eten & drinken

Trattoria Cammillo • Vivola
• Cibrè • Giacosa
• Caffè Gilli • All'Antico Vinaio

winkels

Madova • Cinzia Via Maggio
• Ginori 1735 • Julia B. Casal
• Quercioli & Lucherini
• Santa Maria Novella



De ingang van hotel Madame Réve



Hotel Madame Réve



Les Suites Cinabre



Les Suites Cinabre

PARIJS

Parijs is *always a good idea*. Vooral in de wintermaanden als de stad op haar mooist is; met een *vin rouge* op het terras, kijkend naar de twinkelende lichtjes. Hét adres voor de inkopen tijdens de feestmaanden is La Grande Épicerie de Paris. Een enorm warenhuis gevuld met lokale producten en specialiteiten, van truffelpesto tot thee van Mariage Frères. Voor een chic cadeau ga je naar Buly 1803, een prachtige beautywinkel met houten schappen, marmeren toonbank en antieke apothekerspotten gevuld met parfums, zeepjes en handspiegels. En voor de mooiste kerstballen in de meest originele thema's moet je bij Astier de Villatte zijn. In de winter is de winkel een waar *festive* paradijs met manden vol kerstversieringen. Onmogelijk om hier te vertrekken zonder een hysterische (loeidure) kerstbal.

lagrandeepicerie.com | buly1803.com | astierdevillatte.com

VERSIERDE KERSTBOMEN

Loop richting Place Vendôme om de versierde kerstbomen te bewonderen en stop onderweg bij theesalon Angelina voor een *chocolat chaud*, die nergens anders zo romig en vol van smaak is als hier. Even verderop ligt hotel Madame Réve, een absolute aanrader en op steenworp afstand van het Louvre. De kamers zijn fijn en ruim –een unicum in Parijs – en de badkamers met roze mozaïek zijn werkelijk fabuleus.

Iets noordelijker, aan de rand van het gezellige 9e arrondissement, vind je Les Suites Cinabre. In Le Boutique op de begane grond koop je de ultra hippe collectie accessoires, een mash-up van black tie en popcultuur, van vlinderdassen en bandana's tot stoffen en woonartikelen. Daarboven bevinden zich twee unieke suites met een fantastische roomservice. Een verblijf is hier allesbehalve standaard, en vrijwel elk item in de suites is te koop, van de kunst aan de muur tot het beddengoed waarop je ligt.

angelina-paris.fr | madamereve.com | suitescinabre.com

FOTOGENIEKE FRANSE FRIETJES

De wintermaanden vragen om lange, uitgebreide diners en aan goede restaurants is in Parijs geen gebrek. Een topbistro is La Poule au Pot, met vintage spiegels en roze gedekte tafels, waar ze Franse klassiekers serveren zoals boeuf bourguignon, *pâté en croûte* en natuurlijk de kip stoofpot waar het restaurant naar is vernoemd. Het iconische Costes, met roodfluwelen banken, is ook altijd een goed idee. Voor een kop thee, diner of glas champagne, maar eigenlijk kom je vooral om mensen te kijken. Bestel er de smalle Franse frietjes, die net zo lekker als fotogeniek zijn. In restaurant La Belle Époque loop je zeker ook een bekende acteur of andere ster tegen het lijf. De kaart is simpel, de sfeer goed. Of scoor *en route* een knapperige baguette met ambachtelijke ham en kaas bij Caractère de Cochon, rijkelijk besmeerd met boter. Voor een baguette die doet watertanden kun je ook terecht bij La Baguette du Relais. Hier worden de entrecote en frietjes, net als bij het populaire gelijknamige restaurant, geserveerd op een baguette.

Op dezelfde hoek van de straat bevindt zich een heel fijn slaapadres: Le Grand Mazarin. Het printbehang, de knalgele tapijten en poederroze badkamers zorgen voor eclectische maar sfeervolle kamers. Met als grote verrassing het zwembad en de spa onder in het hotel. Een ware oase van rust, vrij uniek midden in het hart van de bruisende wijk Le Marais.

Aan de andere kant van de stad is zojuist een nieuw verblijf geopend: Hôtel Balzac. Elegant, klassiek, met marmeren zwart-witte vloeren en ultra chic. Dat kan ook niet anders in het 8e arrondissement, dé woonwijk van de nouveau riche. Tegelijkertijd heeft het hotel een warme ambiance dankzij de houten muren en okerkleuren in de suites. Voor de gelukkigen die hier een suite weten te boeken met privéterras en uitzicht op de Eiffeltoren: zorg dat je na zonsondergang klaarstaat met een glas champagne. Ieder heel uur twinkelen de lichtjes, een spektakel van vijf minuten. Parijser dan dit gaat het niet worden. ♥

jeanfrancoispiège.com | hotelcostes.com | labelleepoqueparis.fr | @caractere-decochonparis | labaguette.relaisdevenise.fr | legrandmazarin.com | hotelbalzac.paris



Hôtel Balzac

PARIJS

slapen

Madame Réve • Hotel Balzac
• Les Suites Cinabre
• Le Grand Mazarin

eten & drinken

Angelina • La Poule au Pot
• Costes • La Belle Époque
• Caractère de Cochon
• La Baguette du Relais

winkels

La Grande Épicerie de Paris
• Buly 1803 • Astier de Villatte



Hotel Le Grand Mazarin